

ΕΙΣΗΓΗΣΗ στη ΣΥΣΚΕΨΗ της ΠΑΣΕΒΕ

Δευτέρα 4 ΓΕΝΑΡΗ 2016

Συνάδελφοι η κυβέρνηση με τη απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος, φέρνει το ένα πίσω απ' το άλλο τα αντιλαϊκά νομοσχέδια που γεννά η ίδια η πολιτική της, ευθυγραμμισμένη πλήρως με τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ. Προβάλλουν ξανά την ανάγκη της νέας δόσης, για να γονατίσουν πάλι τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ, τους συνταξιούχους, τους δημόσιους υπάλληλους, τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτά τα νέα μέτρα, όπως και τα άλλα που έρχονται, προστίθενται σε όλα όσα έχουν φορτωθεί στις πλάτες του λαού τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε ένα μέτρο από αυτά που περιλαμβάνονται στα σημερινά προαπαιτούμενα, δεν υπάρχει, που να αναιρεί έστω και στο ελάχιστο, έστω κατά τι, από τα επίσης βαριά και βάρβαρα μέτρα που ψηφίστηκαν προηγούμενα, τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον έναν περίπτωση χρόνο που κυβερνά τώρα, όσο και από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα.

Τώρα έχουμε μπροστά μας το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στη νέα δανειακή σύμβαση, στο τρίτο μνημόνιο και επί της ουσίας είναι ένα εργαλείο ικανοποίησης των αναγκών των μονοπωλιακών ομίλων, του μεγάλου κεφαλαίου. Και στο βωμό ακριβώς της ικανοποίησης αυτών των αναγκών, θυσιάζονται οι λαϊκές ανάγκες. Το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ.

Το ασφαλιστικό σύστημα των ΕΒΕ (ΤΕΒΕ) ξεκίνησε το 1937. Σταμάτησε τη δεκαετία του '40 και ξανά ξεκίνησε το 52-53. Στην ίδια δεκαετία δημιουργήθηκαν το ΤΣΑ και ΤΑΕ αντίστοιχα. Από τα 3 Ταμεία των α/α το ΤΕΒΕ συγκέντρωνε και συγκεντρώνει το 70% περίπου των ΕΒΕ και τα υπόλοιπα τα 2 άλλα ταμεία.

Το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα περίθαλψης και σύνταξης ήταν αποτέλεσμα των αγώνων του λαϊκού κινήματος όσο και της πίεσης που ασκούσε στη χώρα της καπιταλιστικής Ευρώπης η ύπαρξη των σοσιαλιστικών χωρών και της θετικής επίδρασης που εξασκούσαν στη συνείδηση εργαζομένων και α/α. Δεν το είδε ποτέ με θετικό τρόπο η άρχουσα τάξη της χώρας μας, αλλά και σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη. Η ύπαρξή του, επίσης αφαιρούσε ένα σοβαρό πεδίο κερδοφορίας των καπιταλιστών, αυτόν της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία πρόνοια και ασφάλιση

Γι' αυτό και διαχρονικά υπήρχε και υπάρχει η “μυρμούρα” για τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει στους κρατικούς προϋπολογισμούς αλλά και η

σταθερή προπαγάνδα για την προετοιμασία συνολικότερων ανατροπων όλα αυτά τα χρόνια

Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 90-93 και τους νόμους ΣΙΟΥΦΑ ξεκίνησε η επίθεση στο ασφαλιστικό σαν Δημόσιο Κοινωνικό Αγαθό, συνεχίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και την επιτροπή σοφών του Σπράου και βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων.

Υπήρξε υποχρηματοδότηση του Ταμείου (που έφτανε μέχρι πέρσι τα 540 εκ ευρώ), συνεχίστηκε και εντάθηκε η καταλήστευση των αποθεματικών του και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επίθεσης με το ΠΔ 258 του 2005 που υλοποιήθηκε η ενοποίηση στον ΟΑΕΕ, των 3 υπάρχοντων Ταμείων. Την ίδια ώρα ξηλώνοντας και ένα ένα τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων

Το κυβερνητικό επιχείρημα ήταν η ενοποίηση των παροχών και υποχρεώσεων των ασφαλισμένων και οι οικονομίες κλίμακας που μπορούσαν να επιτευχθούν μέσα απ' την ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι γνωστό ότι μέσα από το 258 το μεν κράτος δεν υλοποίησε καμία από τις νομοθετημένες δεσμεύσεις του (χρηματοδότηση, κάλυψη ελλειμμάτων ΤΑΕ και ΤΣΑ) και επιβλήθηκε σοβαρή μείωση των παροχών και στην Υγεία μέσω του ΕΠΟΥΥ που δημιούργησε αλλά και της σύνταξης μέσα απ' την διαφοροποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης κατ'εμάς.

χαρακτηριστικά:

Ενώ πριν την ενοποίηση των παροχών Υγείας 32.000 γιατροί παρείχαν υπηρεσίες, σε πρώτη φάση πιστοποιήθηκαν 5.000 γιατροί που έφτασαν περίπου στις 10.000 στη συνέχεια, 1.500 φάρμακα βγήκαν εκτός λίστας. Ενώ ένας συνταξιούχος του ΤΕΒΕ με 35 χρόνια στην 6η κλάση έπαιρνε 1.600 € σύνταξη, με το 258 στα 40 χρόνια και περισσότερες φυσικά εισφορές κάτω από προϋποθέσεις, μπορούσε να φτάσει τα 960,00€.

Το μέγεθος της ληστείας των αποθεματικών των ασφαλιστικών Ταμείων των α/α αποτυπώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο, απ' την αναλογιστική μελέτη της υπουργού Πετραλιά το 2008 που κατέληξε ότι ο ΟΑΕΕ έπρεπε να έχει 50,4 ΔΙΣ αποθεματικά, τη στιγμή που πραγματικά (μετρητά) δεν ξεπερνούσαν τα 400 εκατομμύρια.

Το ξέσπασμα και η συνέχιση της καπιταλιστικής κρίσης το 2009 υπήρξε η αφορμή για νέο γύρο επίθεσης ενάντια στο Δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα περίθαλψης και σύνταξης μέσω της ραγδαίας υποχρηματοδότησης που επέβαλλαν όλες οι κυβερνήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήθηκε προπαγανδιστικά η δυσκολία των χιλιάδων α/α να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι αποτέλεσε μια άριστη αφορμή για να ανοίξει η συζήτηση για την υλοποίηση σχεδιασμών 10 και βάλε ετών απ' τη μεριά των μονοπωλίων και του κράτους τους στην κατεύθυνση της ουσιαστικής κατάργησης του και στο άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας για τα ίδια.

Αυτές οι κατευθύνσεις περιγράφονταν αναλυτικά στις αποφάσεις της ΕΕ ακόμα από τη δεκαετία του 90. Καθόλου τυχαία δεν είναι άλλωστε ότι και στα 3 μνημόνια τα μέτρα που συμφώνησαν δανειστές και κυβερνώντες ήταν απολύτως συγκεκριμένα και στην κατεύθυνση μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης, αύξηση των εισφορών και του χρόνου εργασίας, πετσόκομα των συντάξεων, διάλυση του συστήματος δημόσιας περίθαλψης.

Η λογική της ανταποδοτικότητας, του ότι πληρώνεις παίρνεις, είναι το όχημα ώστε να φορτωθεί στην πλάτη των α/α και των άλλων λαϊκών στρωμάτων η υπόθεση της υγείας, πρόνοιας, ασφάλισης και περίθαλψης. Εξ' αυτών προκύπτει και το πύκνωμα των φωνών για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα και κατάργηση της υποχρεωτικότητας εγγραφής στον ΟΑΕΕ, θέση που αξιοποιεί τα προβλήματα κάθε συναδέλφου και φέρνει την ανταποδοτικότητα με τη λαϊκή συναίνεση.

Με το ξέσπασμα της κρίσης και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της, η κατάσταση στον ΟΑΕΕ και τους ασφαλισμένους επιδεινώθηκε σημαντικά.

1) Υπήρξε ραγδαία αύξηση αυτών που χρωστάνε στον ΟΑΕΕ σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50% σήμερα (534.000 ασφαλ)

2) Λόγω των λουκέτων (πάνω από 250.000) μειώθηκε σημαντικά η σχέση εργαζόμενων- συνταξιούχων. Από 1/4, το 2005 έφτασε στο 1/2 το 2015.

3) Πάνω απ' τους μισούς εν ενεργεία ΕΒΕ εξαιρούνται της πρόσβασης στην περίθαλψη και είναι συζητήσιμο το έτος πώς και ποιά σύνταξη μπορούν να πάρουν

4) Η εξαφάνιση των αποθεματικών σε συνδυασμό με την μείωση της κρατικής επιχορήγησης και της λήψης είσπραξης των τρεχουσών εισφορών οδήγησαν στη μείωση των συντάξεων. Η μεν σύνταξη είναι γύρω στα 600 €

5) Εντάθηκαν οι πιέσεις για την είσπραξη των οφειλών του ΟΑΕΕ μέσα απ' τον μηχανισμό του ΚΕΑΟ – Εφορίες, κατασχέσεων κλπ.

6) Η άρνηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας δυσκόλεψε και συνεχίζει να δυσκολεύει την άσκηση επαγγέλματος.

7) Οι όροι του 3ου μνημονίου (παραπέρα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης) και η ύπαρξη του συμβουλίου δημοσιονομικής σταθερότητας οδηγούν με βεβαιότητα στην παραπέρα μείωση των παροχών Υγείας και σύνταξης.

Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της βαθιάς φιλομονοπωλιακής πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, που οδήγησαν το λαό στη χρεοκοπία και φόρτωσαν στην πλάτη του τα βάρη της κρίσης. Σήμερα νέα σχέδια βρίσκονται στα κυβερνητικά συρτάρια. Φαίνεται απ' τα μέχρι τώρα γνωστά, ότι κινούνται σε 3 άξονες:

1. Παραπέρα μείωση των συντάξεων και αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
2. Παραπέρα μείωση των παροχών υγείας και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

3. Ενοποίηση ασφαλιστικών Ταμείων συνολικά σε 2-3.

Αυτά επιβεβαιώθηκαν και από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της κυβέρνησης οπού υπάρχει συνολική μείωση 1,8 δις για την παροχή συντάξεων και

άλλων παροχών υγείας, όπως και από τον πρόσφατο προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ όπου το έλλειμμα θα αυξηθεί κατά 227 εκ ευρώ.

Γίνεται φανερό ότι οι εξελίξεις που δρομολογούνται, θα είναι σε βάρος α/α και συνταξιούχων.

Έχει αξία εδώ να σταθούμε και στη θέση ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ απέναντι στο ζήτημα.

Υιοθέτησαν απ' την αρχή άποψη περί κακοπληρωτών και μπαταχτσήδων ΕΒΕ που η στάση τους, οδηγεί τον ΟΑΕΕ στο λουκέτο. Έκαναν “ατέρμονες” συζητήσεις περί της ανάγκης χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος σαν ποσοστό του ΑΕΠ και τρόπους χρηματοδότησης του, πάλι μέσα απ' τους εν ενεργεία.

▲ Αρνήθηκαν επίμονα την χωρίς όρους και προϋποθέσεις παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στους α/α με το επιχείρημα ότι κανένας δεν θα ξαναπληρώσει και θα καταρρεύσει ο ΟΑΕΕ.

▲ Συνέβαλλαν αποφασιστικά στο πέρασμα της λογικής “Να δούμε τι θα κάνουμε με τους υπάρχοντες κάθε φορά κρατικούς πόρους και πώς θα κάνουμε τους α/α να πληρώσουν.

▲ Προβάλλουν σαν πανάκια τα τελευταία χρόνια της ελεύθερης επιλογής κλάσης ώστε και περισσότεροι να πληρώνουν και οι συντάξεις να γίνουν επιδόματα πτωχοκομείου.

▲ Αποδέχτηκαν τα διαχρονικά επιχειρήματα των κυβερνήσεων περί δυσκολιών του Ταμείου, υψηλών συντάξεων, πολλών πρόωρα συνταξιούχων, κακοπληρωτών ασφαλισμένων κλπ., που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

▲ Αρνήθηκαν και μέχρι σήμερα αρνούνται να οργανώσουν κάθε προσπάθεια πραγματικής ενημέρωσης και οργάνωσης της πάλης των α/α απέναντι στο ασφαλιστικό.

Η Π.Α.Σ.ΕΒΕ απ' την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της πρόβαλλε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο δράσης και αιτημάτων για το ασφαλιστικό. Τρεις (3) ήταν και είναι οι βασικοί άξονες της πάλης:

- α) Κρατική χρηματοδότηση κατά τα 2/3 των συνολικών εξόδων του Ταμείου
- β) Δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε όλους χωρίς καμία προϋπόθεση.
- γ) Επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των Ταμείων

Οι άξονες οι οποίοι σχετίζονται με το γεγονός ότι το δικαίωμα στην υγεία πρόνοια συνταξιοδότηση, αλλά και κάθε είδους παροχή προς τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους είναι αναντικατάστατο κοινωνικό δικαίωμα.

Πιο συγκεκριμένα για τους αυτοαπασχολούμενους, η ΠΑΣΕΒΕ διεκδικεί να κυριαρχήσουν στο κίνημα τα εξής αιτήματα

- ✓ Καμία παραπέρα μείωση των συντάξεων. Αναπλήρωση των απωλειών

των προηγούμενων χρόνων

- ✓ Άμεση επαναφορά των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 έτη και ανεξάρτητα ηλικίας μετά από 35 χρόνια εργασίας, με προοπτική την παραπέρα μείωσή τους.

- ✓ Για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, μείωση των ορίων κατά 5 χρόνια, επίδομα μητρότητας και επίδομα λοχείας.

- ✓ Αύξηση της βασικής σύνταξης του ΟΑΕΕ και επέκταση της σε όλους τους συνταξιούχους, υπολογισμός των εισφορών που έχουν καταβληθεί, πάνω από τη βασική σύνταξη.

- ✓ Κρατική χρηματοδότηση ικανή να βγάλει το Ταμείο από το σημερινό αδιέξοδο.

- ✓ Επιστροφή των αποθεματικών που ληστεύθηκαν με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η καταβολή των συντάξεων με βάση τα κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού. Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν τις εισφορές τους.

- ✓ Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 30%, χωρίς απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

- ✓ Συνταξιοδότηση όλων των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν συντάξιμη ηλικία, με βάση τις εισφορές που ήδη έχουν καταβάλει και οριστική διαγραφή των χρεών τους.

- ✓ Προσωρινή σύνταξη μέσα σ' ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης και οριστική μέσα σε 6 μήνες.

- ✓ Κατάργηση της εισφοράς για την Υγεία από ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους.

- ✓ Ανανέωση όλων των βιβλιαρίων Υγείας ανεξαρτήτως χρεών.

Συνάδελφοι η υπόθεση υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας στην υγεία πρόνοια και ασφάλιση είναι επιτακτική. Οι συνέπειες θα είναι δραματικές και δεν χωρά καιρός για χάσιμο. Να έχουμε καθαρό ότι το ασφαλιστικό αφορά το σύνολο των λαϊκών οικογενειών και όχι μόνο τους συνταξιούχους. Δεν θα μπορεί κανένα λαϊκό νοικοκυριό να έχει πρόσβαση στην υγεία, στα νοσοκομεία. Θα κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από ένα απλό κρυολόγημα.

Χρειάζεται να απορρίψουμε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και άλλων μηχανισμών ότι φταίμε εμείς, ότι το ασφαλιστικό είναι μη βιώσιμο. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

Το δικαίωμα στην ασφάλιση, στην υγεία, την αξιοπρεπή σύνταξη δεν το παζαρεύουμε. Έχει κατακτηθεί με αίμα. Σήμερα εν έτει 2015, που η παραγωγικότητα της εργασίας έχει απογειωθεί σε σχέση με πριν 50 χρόνια είναι ντροπή να λέμε ότι δεν μπορεί να κρατηθεί σύστημα παροχής υγείας πρόνοιας.

Πάνω απ' όλα όμως αντικατοπτρίζει ανάγκη ουσιαστική για κάθε λαϊκή οικογένεια.

Η ανάγκη μας αυτή τσαλαπατιέται ακριβώς για να κερδίσουν ακόμα μια φορά οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Βλέπετε τα δικαιώματα μας δεν χωρά σε ισολογισμούς που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα κέρδη των λίγων και μεγάλων. Είναι ο δρόμος ανάπτυξης που εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα, το κράτος τους, που απορρίπτει ότι είναι καλό για το λαό και εμποδίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης να ασφαλιστικά μας δικαιώματα είναι εμπόδιο

Γι' αυτό και πρέπει η πάλη μας να οργανωθεί σε μια συνολικότερη βάση. Δεν αρκεί σήμερα η διαμόρφωση της μιας ή της άλλης πρότασης, που η κάθε κυβέρνηση θα μετρά ποια είναι πιο οικονομικά βιώσιμη.

Σήμερα απαιτείται πραγματικά η πάλη μας να αμφισβητήσει αυτό το μονόδρομο που «βλέπει» μόνο τα κέρδη των ομίλων, να αμφισβητήσει αυτόν το δρόμο ανάπτυξης που τις συνέπειες του πληρώνουμε δραματικά.

Συνάδελφοι το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για να παραδοθούν στα διάφορα επιχειρηματικά «αρπακτικά» τα «κόκκινα» δάνεια, ακόμα και για την πρώτη κατοικία, καθώς και διατάξεις που επιτίθενται στους δημοσίους υπαλλήλους, αναθεωρούν συμβάσεις οδικών αξόνων, προβλέποντας μερικές ακόμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους κατασκευαστικούς επιχειρηματικούς ομίλους, καθιερώνουν κλειστούς προϋπολογισμούς στα φάρμακα. Δημιουργούνται «εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια», καθώς και «μεταβίβασης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια». Η Τράπεζα της Ελλάδας θα χορηγεί τις άδειες λειτουργίας, σε «αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης». Είναι φανερό η επιδίωξη της συγκυβέρνησης για την άμεση ενεργοποίηση του νέου «θεσμού». Για τα δάνεια που αφορούν στην πρώτη κατοικία και σε αποκαλούμενες « μικρομεσαίες επιχειρήσεις » προβλέπεται προσωρινή «αναστολή» των διατάξεων μέχρι 15/2/2016. Σε αυτό το πλαίσιο, το νομοσχέδιο προβλέπει την αυτόματη εφαρμογή των νέων αντιλαϊκών μέτρων από τις 16/2 και για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρόκειται για μια ακόμη απάτη ολκής από την πλευρά της συγκυβέρνησης.

Ακόμα προβλέπεται νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, που περιέχεται στο πακέτο με τα προαπαιτούμενα, δίνει ένα ακόμα χτύπημα στα μισθολογικά δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων, που, μόνο στα χρόνια της κρίσης, με αλλεπάλληλες περικοπές και φόρους, έχουν χάσει έξι μισθούς το χρόνο.

Προβλέπετε ο καταμερισμός του πλαφόν στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μεταξύ των δημόσιων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Ουσιαστικά, καθιερώνονται κλειστοί προϋπολογισμοί στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και στα νοσοκομειακά φάρμακα που χρησιμοποιούνται από εξωτερικούς ασθενείς και διατίθενται μόνο από τα νοσοκομεία και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για φάρμακα υψηλού κόστους (π.χ. για καρκινοπαθείς, ασθενείς με σπάνιες παθήσεις). Με αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση της

συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τη μια η κρατική κι ασφαλιστική νοσοκομειακή δαπάνη διαρκώς συμπιέζεται, από την άλλη οι φαρμακοβιομήχανοι θα επιδιώκουν να πληρώνουν όσο το δυνατόν λιγότερες επιστροφές. Τελικός αποδέκτης των όποιων αρνητικών συνεπειών θα είναι οι ασθενείς.

Συνάδελφοι όλα τα κόμματα του ευρωμονοδρόμου και τα σημερινά κυβερνητικά και τα άλλα, λένε καθαρά ότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο την ανάκαμψη του συστήματος, την ανάκαμψη δηλαδή κυρίως την αύξηση των ήδη μεγάλων κερδών τους. Έχουν ταυτόχρονα στόχο, να διαχειριστούν με τον καλύτερο επίσης δυνατό τρόπο, τη συνεχώς ογκούμενη λαϊκή δυσарέσκεια που διαμορφώνεται αντικειμενικά, εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής τους. Αυτό παίρνει περισσότερο υπόψη της η κυβέρνηση για τους σχεδιασμούς της, αλλά και για την οργάνωση της επιχειρηματολογίας της. Γι' αυτό και εμφανίζονται να καταγγέλλουν όσα οι ίδιοι υπογράφουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξεπούλημα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Ξέφτισε ο μύθος των παράλληλων προγραμμάτων που διαφημίζει η κυβέρνηση και φανερώθηκε η απάτη. Η κυβέρνηση, μέσα από την προπαγανδιστική προβολή του νομοσχεδίου, αυτό που επιδίωξε ήταν με ανέξοδο τρόπο να εμφανίσει ότι, εκτός από τα μνημονιακά αντιλαϊκά παίρνει και φιλολαϊκά μέτρα αποσκοπώντας στο να καλλιεργηθούν στα φτωχά λαϊκά στρώματα αυταπάτες. Έτσι επιδίωκε να αμβλύνει τη δυσарέσκεια από τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζει και ιδιαίτερα από αυτά που θα πάρει το αμέσως επόμενο διάστημα σε Εργασιακά και Ασφαλιστικό. Δεν χωράει καμία αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξουν παράλληλα φιλολαϊκά μέτρα. Ότι και να πάρουν, θα είναι ενάντια στα συμφέροντα του λαού.

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολεί συνάδελφοι είναι οι διεθνής εξελίξεις σε Συρία, Γαλλία, Τουρκία, Ρωσία. Μεγαλώνει η επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού και οι μεταξύ των χωρών αντιθέσεις. Μια τέτοια κατάσταση μεγαλώνει το φόβο και την ανησυχία και δεν χωρά καμία υποτίμηση από εμάς. Πρέπει να δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να δουν τα μονοπώλια ότι θα έχουν απέναντι τους το λαό και το αντιμονοπωλιακό κίνημα. Μας αφορούν άμεσα οι εξελίξεις αυτές. Παίρνουν ενεργό μέρος τα ελληνικά μονοπώλια και η ελληνική κυβέρνηση, που τα υπηρετεί. Στρατηγεία, βάσεις, ηλεκτρονική βοήθεια, συμφωνίες που έχει κάνει. Συνάδελφοι είναι πολύ το χρήμα. Θέλουν να γεμίσουν τον κουμπαρά τους τα μονοπώλια. Παίξονται πολλά δις με τα πετρέλαια. Υπάρχουν στην Ελλάδα εργοστάσια που βγάζουν πολεμικό υλικό. Γνώμονας μας να είναι το σύνθημα ούτε γη-ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. Καμία δουλειά τα παιδιά μας έξω από τα σύνορα. Δεν έχει κανένα συμφέρον ο λαός, το κίνημα, να στοιχηθεί κάτω από ξένη σημαία. Και αυτή τη κατάσταση θα την αντιπαλέψουμε με τον ίδιο τρόπο 'όπως παλεύουμε για το μεροκάματο, για τη δουλειά μας, για την καλύτερευση της ζωής μας. Θέλει ετοιμότητα από εμάς. Π.χ. το προβοκατόρικο χτύπημα στη Γαλλία, δεν είναι άσχετο με τα παραπάνω.

Σχετίζεται με την ανάμειξη της Γαλλίας στις διεκδικήσεις στη Συρία και με την οικονομική κρίση και τη συνέχιση της. Μπαίνουν όλες οι χώρες της ΕΕ στο παιχνίδι. Το χτύπημα στη Γαλλία σχετίζεται και με το φόβο που θέλουν να καλλιεργήσουν αλλά και με τα μέτρα καταστολής που θέλουν να πάρουν για το κίνημα.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Συνάδελφοι τα καθημερινά χτυπήματα στη ζωή της λαϊκής οικογένειας πληθαίνουν, με τους πλειστηριασμούς κατοικιών, το τσεκούρι στα επιδόματα θέρμανσης, τις συνεχείς περικοπές δικαιούχων - ανέργων και των ποσών των συνολικών επιδομάτων ανεργίας σε περίοδο εκτεταμένης ανεργίας. Χιλιάδες συνάδελφοι είναι στα όρια του λουκέτου, αντιμέτωποι με τεράστια χρέη σε ταμείο, τράπεζες, προμηθευτές, δυσκολεύονται ακόμα και ένα πιάτο φαί να πάμε στις οικογένειες τους. μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συζητήσουμε για τη δράση μας. Είναι γνωστή η κατάσταση πολλών πρωτοβάθμιων σωματείων και οι αδυναμίες που υπάρχουν. Με αυτές ακριβώς πρέπει να συγκρουστούμε και να πάρουμε μέτρα για να τις αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να τις εντοπίσουμε σε δύο πλευρές. Η μία είναι η οργανωτική και η άλλη του εξοπλισμού. Είναι ανάγκη για συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης συνολικά στο κλάδο η στη γειτονιά. Δεν πρέπει να αποκλείουμε κανένα συνάδελφο. Να ανοίξει η αντιπαράθεση με τις άλλες δυνάμεις και η ζύμωση της γραμμής μας. Μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από τέτοιες διαδικασίες.

Άμεσα συνεδρίαση Δ.Σ. ή επιτροπών ,έως τη Κυριακή για το σχεδιασμό του πλατιού ανοίγματος τους στους συναδέλφους. Οι ενώσεις να εξασφαλίσουν ότι θα μπουν πανό σε όλες τις γειτονιές της Αττικής. Μέσα Γενάρη πάμε για νέα απεργία, την μέρα ψήφισης του ασφαλιστικού και σε κινητοποίηση μαζί με το ΠΑΜΕ τη μέρα κατάθεσης του, καθώς και να είμαστε σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε πρωτοβουλία παρθεί από κοινού με το ΠΑΜΕ. Τα περισσότερα σωματεία έχουν ήδη αποφάσεις. Μπούσουλας να είναι η δουλειά της απεργίας στις 12 Νοέμβρη. Ενημερώνουμε για τα μέτρα ολοκληρωμένα, διαλύουμε αυταπάτες και συντεχνιακές λογικές, βάζουμε το πλαίσιο πάλης, συζητάμε για πρωτοβουλίες. Πλατιά ενημερώνουμε τους συναδέλφους με όλους τους τρόπους, με Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις βγάζοντας ανακοινώσεις με email και επιστολές. Με εξορμήσεις μαζικά στους κλάδους και τις γειτονιές(μακρο, κέντρο Αθήνας, βιοτεχνική ζώνη Πειραιά, Περιστερί, σε όλες τις γειτονιές της Αττικής, όπου υπάρχουν συνάδελφοι στις κατασκευές, κτλ). Δεν πρέπει να υπάρξει συνάδελφος σε μητρώο που να μην είναι ενημερωμένος, αλλά όχι μόνο αυτό. Να κατανοεί ότι τώρα είναι η ώρα που θα βάλει πλάτη, που θα ειδοποιήσει τον γείτονά του, που θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας.

Το κάθε Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να δει συγκεκριμένα τα νέα μέτρα, το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Φυσικά στο σύνολό τους είναι αντιλαϊκά,

επώδυνα, όμως υπάρχουν και κλαδικά όπως η πλήρης απελευθέρωση των επαγγελματιών που μπορεί να είναι κρίκος για την ανάπτυξη καλά οργανωμένων κινητοποιήσεων, στις οποίες βέβαια θα εντάσσονται όλα. Αυτά θα συζητήσει και το ΔΣ . Έως την Κυριακή όλα τα ΔΣ και να έχουν βάλει συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγματος στους συναδέλφους, με την ανακοίνωση, με την αφίσα.(υπάρχει αφίσα, θα βγει χαρτόνι)

Φρένο στην βάρβαρη πραγματικότητα που ζούμε μπορεί να βάλει μόνο μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία, ένα ρωμαλέο κίνημα που θα συσπειρώνει δυνάμεις καταρχήν στους χώρους δουλειάς, στους φτωχούς ΕΒΕ στους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους τους άνεργους, τις γυναίκες και τη νεολαία.

Έχει άρα ιδιαίτερη σημασία η μαζικοποίηση των σωματείων, η αλλαγή συσχετισμών, να ανέβει η συσπείρωση γύρω από τα αιτήματα, το πλαίσιο πάλης της ΠΑΣΕΒΕ, το βάθεμα της Λαϊκής Συμμαχίας

Αυτό είναι το συμφέρον κάθε φτωχού επαγγελματία, του αυτοαπασχολούμενου που υποφέρει ο ίδιος και η οικογένειά του πέντε χρόνια τώρα. Εμείς έχουμε την δύναμη να σταματήσουμε την συνεχή επιδείνωση της ζωής μας, εμείς έχουμε την δύναμη να ορθώσουμε το δικό μας ανάστημα και να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης για όσους υποφέρουν, ανάκτηση των απωλειών και δικαιώματα τέτοια που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήμερα.

Μπορεί το κάθε σωματείο να δει ξεχωριστές παραστάσεις διαμαρτυρίας ανάλογα με το τι θα ιεραρχήσει. Από τα χρέη στον ΟΑΕΕ, τις κατασχέσεις στο ΚΕΑΟ, και τη φοροληστεία μέχρι τα πρόστιμα για τις πινακίδες των εμπορικών μαγαζιών και τα δημοτικά τέλη για τις ενώσεις. Θα βοηθήσει να έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες μικρότερες κινητοποιήσεις-παραστάσεις που θα καταλήγουν και θα κλιμακώνουν στον κεντρικό σταθμό της απεργιακής κινητοποίησης. Έτσι θα ενταχθούν και περισσότερες δυνάμεις στη μάχη, θα αποκτά συνέχεια η δουλειά των σωματείων, θα σταματήσει να είναι καμπανιακή. Εμείς καλούμε κάθε σωματείο να ακολουθήσει τις δράσεις μας, ακόμα και αυτά που δεν συμφωνούν σε όλα με τη ΠΑΣΕΒΕ αλλά συμφωνούν στην ανάγκη να αντισταθούμε στην επίθεση που έρχεται. Τώρα είναι ώρα ευθύνης και ανάγκης για ξεσηκωμό. Από αυτή τη διαδικασία δεν αποκλείουμε κανένα.

Μην περιμένουμε από κανέναν άλλο να σηκώσει το βάρος του κινήματος των αυτοαπασχολούμενων. Από εμάς εξαρτάται. Θέλουν μέτωπο και ξεμπρόστιασμα οι ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, όπου είναι λαγός των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ στο Χίλτον. Εκεί απέδειξαν περίτρανα ότι παλεύουν για την ανάπτυξη των μονοπωλίων και μερικών μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτά προδίδουν οι βαρύγδουπες εκφράσεις για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, πάταξη της φοροδιαφυγής και της “παράνομης εργασίας”.

Συνάδελφοι θα μετρηθούμε όλοι μας πόσο καλύτερα θα σταθούμε στο πλάι κάθε συναδέλφου που υποφέρει, κάθε συναδέλφου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ο ίδιος και η οικογένειά του, που κινδυνεύει με κατάσχεση το

σπίτι ή το μαγαζί του ακόμα και οι μικροκαταθέσεις και τα εργαλεία του. Υπάρχει εικόνα από τα Γιάννενα ότι η διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμών ξεκίνησε. Να αποκτήσουμε εικόνα στην αττική, να πάρουμε άμεσα μέτρα. Έχουμε παραδείγματα και θετικά και αρνητικά, όμως εμείς πρέπει να επιμείνουμε με κάθε τρόπο αξιοποιώντας μια πείρα που υπάρχει και με νέες πρωτοβουλίες. Δηλαδή διανομή τροφίμων, φάρμακα, παιδικές τροφές, βοήθεια για περίθαλψη όπου δεν υπάρχει θεωρημένο βιβλιάριο, παρέμβαση για κάθε μορφή κατάσχεσης, νομική και λογιστική βοήθεια κ.ά. Η αλληλεγγύη των σωματείων να κάνουν γνωστή και αισθητή την παρουσία τους παντού και με κάθε τρόπο. Να βγουν ανακοινώσεις συγκεκριμένες με κατευθύνσεις, να έχουν διευθύνσεις σωματείων και τηλέφωνα, να προσανατολίζουν να σπάνε το φόβο να δείχνουν την διέξοδο. Αυτά για να γίνουν χρειάζεται πρώτα και κύρια η δική μας αποφασιστικότητα και ιεράρχηση.

Πρακτικά αυτό που πρέπει να λύσουμε είναι πως το κάθε σωματείο ο κάθε φορέας ξεχωριστά θα συμβάλει, θα παρεμβαίνει, θα καταξιωθεί τελικά σαν αποκούμπι για τον κάθε αυτοαποσχολούμενο που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το ζήτημα αυτό αποδείχτηκε από την πείρα που έχουμε ότι είναι το πιο δύσκολο. Να κερδίσεις δηλαδή την εμπιστοσύνη του συναδέλφου, ο οποίος βέβαια πρέπει να ξεπεράσει την αυταπάτη ότι μόνος του μπορεί να δώσει λύση. Έχουμε παραδείγματα και θετικά και αρνητικά, όμως εμείς πρέπει να επιμείνουμε με κάθε τρόπο αξιοποιώντας μια πείρα που υπάρχει και με νέες πρωτοβουλίες. Δηλαδή διανομή τροφίμων, φάρμακα, παιδικές τροφές, βοήθεια για περίθαλψη όπου δεν υπάρχει θεωρημένο βιβλιάριο, παρέμβαση για κάθε μορφή κατάσχεσης, νομική και λογιστική βοήθεια κ.ά. Η αλληλεγγύη των σωματείων να κάνουν γνωστή και αισθητή την παρουσία τους παντού και με κάθε τρόπο. Να βγουν ανακοινώσεις συγκεκριμένες με κατευθύνσεις, να έχουν διευθύνσεις σωματείων και τηλέφωνα, να προσανατολίζουν να σπάνε το φόβο να δείχνουν την διέξοδο. Αυτά για να γίνουν χρειάζεται πρώτα και κύρια η δική μας αποφασιστικότητα και ιεράρχηση.

Μπροστά μας έχουμε την εκδήλωση της ΟΒΣΑ την Κυριακή, για τα παιδιά. Μην την υποτιμήσουμε. Τέτοιες εκδηλώσεις βοηθάνε στην ανάπτυξη δεσμών με τα μέλη των σωματείων. Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι με μικρά παιδιά θα ενημερωθούν. Εκεί θα διανεμηθούν και κρέατα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.